

Nieuwsbrief september 2019



Nog tot en met 15 september
Zomerzoektocht in de streek van Tongeren en Bilzen

22 september: Vers Geperst

15 oktober: Voorstelling van boek
'*Davidsfonds Rotselaar - Een kroniek van 90 jaar*'

Het grotemensenland

Ik ben bang voor de donder en de bliksem,
zegt het kind
kom je me troosten als ik je roep,
vraagt het kind

het kijkt me aan met ogen groter dan het is
ik kijk terug en zie mezelf
weerspiegeld in die blik
zo hulpeloos nog zijn kinderoogen

ik beloof het vrede en vertrouwen
in de mensen om ons heen
ik behoed het voor de stenen op het strand
en de wolven in het bos

ik kleur de wereld in schelpenwit
en blauw met ridders op een paard
en een luchtballon
die altijd verder zweeft

turend naar de wolken
loopt het kind me zo voorbij
waar is het begin, waar is het eind
ik kijk en laat het los

het is op weg naar het grotemensenland

Lut Natens

Begin september. Een nieuw schooljaar begint. Een hele ervaring voor heel wat mensen. Kinderen gaan voor het eerst naar school. Anderen zijn vol verwachting hun vriendjes weer te zien. Ze zijn allemaal blij. Met een nieuwe boekentas, met een nieuwe frisse klas, met

Jaargang 7, Nummer 67

nieuwe leraars ... Tot die eerste ontgoocheling: de eerste preek van de meester, de eerste slechte punten, het eerste strafwerk.

Voor de ouders kan het een moeilijk moment zijn. Ze moeten hun kinderen loslaten. Ze op weg helpen naar het grote mensenland.

Hierover gaat Luts mooie gedicht. Hun leven is schelpenwit, maar er zijn de donder, en de wolken en dromen ...

Voor vele verenigingen geldt hetzelfde. Het nieuwe activiteitenjaar begint. Ook vol verwachting. Met zijn mooie momenten en successen, maar ook met zijn ontgoochelingen. Het Davidsfondsbestuur van Rotselaar kijkt ernaar uit.

Het woordje van onze voorzitter



De schoolvakantie is weer voorbij. Het was een mooie maar warme zomer.

De verkiezingen zijn al honderd dagen voorbij maar onze nationale politici geven de indruk dat voor hen de zomer nog lang mag blijven duren. Misschien is het maar schijn. Ze weten ook wel dat er moet bespaard worden en dat er geen geld is voor al hun gulle beloftes van vóór de verkiezingen. Maar geen nood, onze ambtenarij werkt gewoon door. De geschiedenis heeft ons geleerd dat het leven in ons landje zonder regering met volle bevoegdheid de beste methode is om te besparen.

Voor Johan en Philippe was de vakantie geen tijd van stilzitten en genieten van het warme weer. Het boek over de negentigjarige geschiedenis van onze afdeling moest klaar zijn voor de start van het nieuwe werkjaar. Ze zijn erin geslaagd alles begin september bij de drukker te krijgen. Een welgemeende dank voor al dat werk!

Op 'Vers Geperst' zal het boek ter inzage liggen en op 15 oktober zullen ze hun ervaringen met de archieven van onze vereniging met veel genoegen aan de belangstellenden uiteenzetten. We hopen jullie daar talrijk te mogen verwelkomen.

De uitgave van het boek heeft voor heel wat tijd en stress gezorgd maar de andere traditionele activiteiten van onze afdeling willen we niet verwaarlozen. Elders in deze nieuwsbrief vind je het voorlopige programma.

Samenwerking met de gemeentelijk cultuurdiensten zoals de BIB en de cultuurraad, met andere plaatselijke organisaties en zusterafdelingen uit de buurt willen we behouden en verder uitbreiden. Hopelijk kent de gedichtenwedstrijd dit evenveel succes als vorig jaar.

De jaarlijkse dag van de geschiedenis zal in het teken staan van het Rotselaarse dialect: een plaatselijke inburgering les!

Lees nog aandachtig de cultuurgids 2019/2020 en maak je persoonlijke keuze voor het lidmaatschap van onze afdeling.

Tot zondag 22 september in Sportoase 'De Toren'
Jaargang 7, Nummer 67

Wat komt

Zondagvoormiddag 22 september
Vers Geperst
Foyer Sportoase De Toren
van 9.30 tot 13 uur

‘Vers Geperst’ is de traditionele opening van ons nieuwe werkjaar. Zoals steeds laten we jullie kennismaken met het aanbod van boeken en cd’s die recht geven op lidmaatschap.

Een kop koffie, een glas wijn of fruitsap? Een gesprekje met vrienden of bekenden ... het maakt je keuze gemakkelijker en zeker aangenamer.

Je kan je voormiddag zelfs starten in de foyer met een lekker fairtradeontbijt. Dit wordt weer georganiseerd door Gros Rotselaar. Zo steunt men ook een goed werk.

We stellen je ook ons nieuwe programma voor. Met traditionele en nieuwe activiteiten. Maar, met een primeur: de uitgave van ons boek *Davidfonds Rotselaar - Een kroniek van negentig jaar*.

Ben je benieuwd naar het resultaat? Je kan er tijdens Vers Geperst kennis mee maken. Het zal ter inzage beschikbaar zijn.

Inschrijven hiervoor kan vanaf nu tot en met 23 september. Dit kan via ons e-mailadres: rotselaar@davidfonds.net.

Het kan ook telefonisch bij Johan Lambrechts: 016 44 82 41.

We houden de prijs van dit boek tot en met Vers Geperst speciaal goedkoop:
houders van een Davidfondscultuurkaart betalen 10 euro;
niet-leden 17 euro.

Wil je een keuzetip? Ik kan de Roetskalender aanbevelen. Ken je hem niet? De weekkalender De Roets noemt zichzelf het geheugen van de Lage Landen. Elke week komen er markante mensen en historische verhalen uit onze contreien aan bod. Bekend of minder bekend, maar altijd historisch correct en pittig verteld.

Walter De Buck bijvoorbeeld, de Gentse volkszanger *me zaane vlieger*. Die ken je zeker. Maar ken je Karel Aubroeck of Corry Lievens? En heb je al gehoord van Cornelia Arens, die Amsterdamse begijn die tot drie keer toe van de kerk in de goot belandde? Was Michaelina Wauthier een schilder, beeldhouwer of zanger?

Zelf schreef ik voor deze jaargang 2020 drie artikels. Michaelina Wauthier is er een van. En mensen van onze gemeente zullen verbaasd opkijken bij het artikel over zuster Beatrijs.

dinsdag 15 oktober
Voorstelling van ons boek
Davidsfonds Rotselaar.
Een kroniek van negentig jaar
in GC 'de Mena' om 20 uur.

Op 15 oktober is het zover. Ons boek wordt feestelijk voorgesteld. Er is lang en hard aan gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Dat heb je misschien al vastgesteld tijdens Vers Geperst.



Het verhaal begint in 1875 en voert ons terug naar een verloren wereld toen het leven zich nog afspeelde rond de kerktoren. De pastoor, de dokter en de onderwijzers waren de belangrijkste personen in het dorp. Neem er in Rotselaar ook maar de brouwer en de molenaar bij! Voor hen nam je beleefd je hoed af. Of je klak ...

Het beperkt zich helemaal niet tot een opsomming van activiteiten die Davidsfonds Rotselaar organiseerde, of tot eentonige lijsten van bestuursleden en bestuursvergaderingen. Nee, het gaat om heel wat meer. Johan en Philippe hebben de ontwikkeling van onze vereniging in een ruimere context geplaatst: het leven in Rotselaar, in Vlaanderen, de wereld, de invloed van Davidsfonds Nationaal ... Je moet niet van Rotselaar afkomstig zijn om te kunnen genieten. Je zal kennismaken met markante figuren uit Rotselaar. Wie is die fameuze meester Sas? Wie waren toch die Sussen en Geuzen? Wat heeft Renaat De Rudder met Rotselaar te maken?

Wat is het verband tussen Saint-Marc-la-Lande in de Charente en Rotselaar? Kwam het Davidsfonds ooit in conflict met de gemeentelijke overheid? Voelden jongeren zich thuis in het Davidsfonds? Is er nog een toekomst weggelegd voor verenigingen?

Dit stukje Rotselaarse geschiedenis hoort thuis in iedere bibliotheek.

De bestelde boeken, evenals de boeken die gelden voor het lidmaatschap, kunnen die avond mee naar huis genomen worden.

Onze verdere activiteiten stellen we voor tijdens Vers Geperst.

Ons volledige programma staat op www.rotselaar.davidsfonds.be.

Wil je meer inlichtingen over een activiteit, klik dan eerst op 'activiteiten' en nadien op de groene titel ervan.

Lees ons ook op Facebook: Davidsfonds Rotselaar en geef je commentaar bij de foto's. Je krijgt deze Nieuwsbrief omdat je lid bent of sympathie hebt voor Davidsfonds Rotselaar. Wil je deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Om uit te schrijven, verwittig rotselaar@davidsfonds.net

