

## **In Memoriam Lutgart Wostyn**

**Arsène Verbeke, ere-voorzitter Davidsfonds Tielt**

De familie Wostyn heeft in Tielt al altijd een sterke band gehad met het Davidsfonds. In de traditie van haar grootvader Lodewijk en haar oom Walter heeft Lutgart zich voluit geëngageerd voor het Davidsfonds, met heel veel enthousiasme omdat het Davidsfonds volledig beantwoordde aan haar idealen.

Gedurende decennia is ze bestuurslid geweest, vooral dan als secretaris. Die functie lag haar goed omdat de functie van secretaris – penningmeester aansloot bij haar beroep bij de Kredietbank. Secretariaatswerk dat deed ze graag. Liever tot 's avonds laat op weg met uitnodigingen en affiches dan op het voorplan te moeten staan.

Administratief werk was er, het was nog voor het internet-tijdperk. Het was de tijd dat vormingswerk nog sterk aansloeg bij de leden en de televisie de reeks duidingsprogramma's niet had opgestart. Het gaf haar een fierheid bij de realisatie van het jaarprogramma. Wij onthouden ook haar verbetenheid om het ledenaantal op peil te houden. Wie afhaakte kreeg haar nog wel eens aan de bel. Misschien heeft ze wel een auto versleten voor haar engagement.

Goede krachten worden overal gegeerd. Het gewestelijk en provinciaal bestuur kenden haar gaven. Ook daar werd zij secretaris – penningmeester. En ze had nog tijd over voor de Missiebond, het Comité van de Europafeesten, de Vriendenkring van haar oud-collega's. Na haar pensionering werd ze zowaar nog voorzitter van het pas opgerichte VI@s.

Wij zullen ons Lutgart blijven herinneren om de accuraatheid van haar secretariaatswerk, maar zeker ook om haar hartelijkheid en haar bekommernis om het gezinsleven van de bestuursleden. Niemand heeft ooit zoveel gepresteerd voor onze vereniging als Lutgart. Zij hield van het Davidsfonds en het Davidsfonds hield van haar!

Met een dankbaar gevoel neemt de Davidsfonds-familie afscheid van haar.



**Eeuwfeestplechtigheid Davidsfonds Tielt 1875-1975**

Bestuur: staand: Hilda Lesage, Arsène Verbeke, Jan Van Hemelen, Rudi Ailliet, Herman Folens, Norbert Borms, E.H. Jozef Vancraeyveldt, Lucien Ailliet; zittend: Marie-José Verdonck, Aline Deloof, Maaïke Plettinck, Lutgart Wostyn, Leona Zwaenepoel, Nelly Roose, Simonne Claeys.



Lutgart Wostyn ontvangt in 1994 de medaille van de gouw (provincie) West-Vlaanderen.



Lutgart Wostyn ontvangt in 1997 de eresculptuur van Davidsfonds vzw uit de handen van Jacques Taillaert, lid van het Nationaal Bestuur.

Van links naar rechts: Lucrèse Verweider-Eeckloo, Lutgart Wostyn, Maaïke Plettinck, Arsène Verbeke, Jacques Taillaert.



Lutgart Wostyn wordt in 2001 "ere-secretaris" van Davidsfonds Tielt en ontvangt een kalligrafie van Frank Missant "De kern van alle dingen is stil & eindeloos".

Van links naar rechts: Karel Strijckmans, Lut Delbarre, Ingrid Vandecasteele, Lutgart Wostyn.