

Mechelen, meesterlijk vanaf de Boerenkrijg tot heden.

Met het interessante verhaal over **Mechelen en omgeving**, vanaf de tijd van de Boerenkrijg van 1789 tot in het jaar 2000 horen we eens iets anders dan een toelichting over de Bourgondiërs.

We maken kennis met de opmerkelijke evolutie van de Vlaamse beweging in de stad en omgeving. Mechelen was eind 19^{de} eeuw bij de meest verfranste steden van Vlaanderen, de Brusselse rand uitgezonderd.

Maar in de jaren 1930 kenden de Vlaamse cultuurkringen, waaronder het Davidsfonds, hoogdagen en ook in het stadsbestuur raakten veel (radicale) Vlaamsgezinden verkozen, die trots op Vlaanderen waren en dat propageerden.

Ook, de volgende decennia ging de 'trots op Vlaanderen' het politieke, culturele en sociale leven mee bepalen.

Daarnaast zien we vele monumenten en kunstwerken die in de 19^{de} en 20^{ste} eeuw de Vlaamse gedachte symboliseerden. Dus hoe de beeldvorming rond de 'trots op Vlaanderen' evolueerde.



Spreker **Herwig De Lannoy (°1962)** is Licentiaat Moderne Geschiedenis aan Katholieke Universiteit Leuven (1984). Hij is voorzitter van de Kring voor Oudheidkunde Mechelen, opgericht in 1886. Daarnaast is hij gastdocent voor de opleiding van Mechelse stadsgidsen.

Hij publiceert hij in wetenschappelijke uitgaven en is auteur van de boeken "**Een stad in omwenteling**", over Mechelen in de 'lange' negentiende eeuw en "**Een stad in volle vaart**" over Mechelen in de twintigste eeuw en "**Een stad in verwondering**" over Bedenken,

besturen, bewonderen en beleven in Mechelen 1918 - 2000.

We krijgen dus een boeiende reis doorheen meer dan twee eeuwen geschiedenis.

Dus, wees erbij op :

Woensdag 9 november 2022 om 20 uur
Grote zaal - Parochielokalen, Markt 28A, Sint-Katelijne-Waver.

Toegangsprijs per persoon :

10 Euro voor lidgezinnen. 12 Euro voor anderen.
jonge lieden tot 21 jaar krijgen – 5 euro korting

Graag vooraf inschrijving / aanmelding bij uw bestuurslid of per e-mail met dezelfde info aan df skw : sint-katelijne-waver@davidsfonds.net en met betaling op rek. BE71 4165 3028 7169 van Davidsfonds St. Katelijne Waver, vermeld : "Naam – aantal personen – Nacht van de Geschiedenis

Met vriendelijk groeten, namens het bestuur van het Davidsfonds

Inge en Tom De Mulder 015/ 55.80.23
Jan Vander Kuylen, 015/ 55.23.19