



Kritisch denken: valkuilen en mogelijkheden Ludieke lezing door filosoof Johan Braeckman op donderdag 15 februari 2024

Kritisch denken, dat doen we toch allemaal? Niemand is zo lichtgelovig dat elke bewering evenwaardig lijkt. Alsof het bestaan van het monster van Loch Ness even waarschijnlijk is als het feit dat de aarde rond is.

En toch. Een merkwaardig groot aantal mensen lijkt te denken dat de aarde plat is, om maar één voorbeeld van een eerder absurde opvatting te geven. Die mensen vinden van zichzelf dat zij diegenen zijn die op authentieke wijze kritisch denken. Alle anderen zijn naïef, geïndoctrineerd en hebben het licht nog niet gezien.

Dat vraagt om nader onderzoek. Hoe kan het dat ook verstandige mensen volstrekt onhoudbare opvattingen overnemen en vervolgens verdedigen en uitdragen?



© Gwenny Cooman

Johan Braeckman licht dit alles nader toe. Hij illustreert hoe onze intuïties vaak de mist ingaan, hoe onze zintuigen ons soms misleiden en hoe we door onze rede te gebruiken irrationele denkbeelden ondersteunen.

Johan Braeckman (*Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de UGent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel en Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. In 1997 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte aan de UGent en was er tot voor kort hoogleraar wijsbegeerte. Momenteel is hij zelfstandig auteur en spreker.

Wanneer?	Donderdag 15 februari om 20.00 u.
Waar?	Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Toegang:	€ 15; Dauidsfondsleden € 10
Inschrijving:	Onnodig om vooraf in te schrijven.
Info:	Antoon Verscheure, telefoon 050 67 78 92

