

ACTUALITEIT & ZINGEVING

“In 1993 botste ik op het boek *The Lost Gospel and the Book of Q*. Ik was geïntrigeerd, kocht het en las het thuis meteen uit. Sindsdien ben ik gefascineerd door het ontstaan van de evangeliën en de bijbehorende teksten, niet uit godsdienstig, maar uit wetenschappelijk oogpunt. En ja, dat duurt nu al zo’n 25 jaar. In die kwarteeuw heb ik honderden artikels en misschien zo’n 70 boeken over de geschiedenis van die teksten gelezen en bestudeerd. Dat mondde uit in het boek *Niet te geloven*, een samenvatting van de belangrijkste inzichten waarover de specialisten het eens zijn. Daarna kwam bij mij de vraag op: maar hoe zag die man die de wereldgeschiedenis zo diepgaand heeft beïnvloed er eigenlijk uit? Dat leidde mij weer naar een nieuwe stroom van publicaties, weer even fascinerend. En dat mondde uit in dit boek *Hoe zag Jezus eruit?*”

“Wat mezelf het meest verraste, was ten eerste dat er geen enkel, maar dan ook geen enkel, beeld van Jezus is gemaakt tijdens zijn leven of meteen erna, en dat er ook geen beschrijvingen van hem te vinden zijn in de teksten van de evangeliën. Ten tweede dat de alleroudste geschreven documenten hem als behoorlijk lelijk afschilderen. Ten derde dat hij op de oudste afbeeldingen er eerder als een Romein uitziet. Ten vierde dat er vanaf de 5de eeuw (wanneer het christendom de officiële staatsgodsdienst is geworden) een tegenbeweging ontstaat, die hem gaat idealiseren. Ten vijfde dat we doorheen de geschiedenis steeds afbeeldingen hebben gemaakt van die Jezus naar onze eigen verlangens, bijvoorbeeld als een blanke man. Ten slotte: dat de kerk (alweer, helaas) een brief heeft vervalst om de gelovigen om te tuin te leiden en dat zo’n duizend jaar heeft volgehouden. Ik hoop vooral dat de lezers onthouden hoe belangrijk het is om onszelf bewust te zijn van waar we vandaan komen en hoe onze eigen wereld in het verleden is ontstaan. Jezus zag er absoluut niet uit zoals we hem kennen van al die vrome prentjes. Hoe dan wel, dat lees je in het boek.”

→ Alle info over dit boek vind je op pagina 36.

Willie van Peer
over zijn boek
Hoe zag Jezus eruit?

