

Shā zǐ dì	Chatseti	沙子地	沙子地
-----------	----------	-----	-----

Op 19 juli 1904 werd de Tieltse minderbroeder Florentius (of Georges Robberecht ° 1875) vermoord in het Chinees dorp Cha-Tse-Ti. Vol enthousiasme en missioneringsdrang trok de jonge man naar China. Hij kwam terecht in de streek van Yichang langs de Blauwe Rivier, 300 km ten westen van Wuhan, nu bekend door het Corona-virus.

De bokseroorlog liep op zijn einde. Meerdere grote naties probeerden baas te worden in het verpauperde China (Groot-Brittannië, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Japan). Ook Leopold II wilde tussen 1897 en 1904 een stukje 'Belgisch China'. Zo ontstond een grote haat tegen het Westen en ook tegen het christendom, dat dikwijls misbruikt werd voor politiek doeleinden.

De jonge missionaris trok van dorp naar dorp om zieltjes te redden (en te registeren en tellen!) en kwam zo met paard en ezel in Cha-Tse-Ti terecht waar hij door een bende 'boksers', die de echte Chinese cultuur beweerden te verdedigen, werd opgepakt, mishandeld en tenslotte vermoord. Hij was 29 jaar...



*Cha-Tse-Ti 1904* door Eddie Verbeke, uitg. Vale, 2020, 144 blz., 20 euro, te verkrijgen bij de auteur [eddie.verbek@pandora.be](mailto:eddie.verbek@pandora.be) – BE06 4679 2060 1122