

Wij nodigen u, uw familie en vrienden uit voor onze daguitstap op
zaterdag 25 juni 2022 naar

Axel, een onbekend pareltje.

7880 inwoners, Middeleeuws havenstadje met vestingwerken uit de 80-Jarige Oorlog (rond 1600). Nu rustig winkelstadje. Veel mensen werken in de fabrieken bij het kanaal Gent – Terneuzen.



- Voormiddag :
- Vertrek aan de kerk te De Klinge om 8u30 met eigen vervoer.
 - Korte stop aan de watertoren, uitleg door Eric.
 - Vertrek naar de parking aan het Hofplein + gegidste rondleiding door Eric op het Pools Kerkhof.
 - 10u20: koffie in het museum waarna gegidst bezoek aan "Het warenhuis - museum land van Axel". Museum, gevestigd in een grote, oude winkel voor verf, behang, woninginrichting. Sommige afdelingen in oude stijl (o.a. Art Nouveau), oude boerderij inrichtingen en klederdrachten. (oude mutsen tentoonstelling)
- Middag :
- 12u30: Lunch in de oude kerk (die werd ontwijd en omgebouwd tot "Eethuis Family"), soep met broodjes.
- Namiddag :
- 13u30: gegidste rondleiding aan de Axelse Stadsmolen. In 1750 gebouwd op de oude vestingwal, 2 x afgebrand en heropgebouwd. Nu nog steeds "maalvaardig".
 - 15u: Bezoek oorlogsmuseum GDYNIA, ontvangst met koffie en appeltaart waarna gegidste rondleiding in het museum. Aan de weg Hulst – Axel en het er naast gelegen kanaal is hevig gevochten tussen Poolse en Duitse soldaten voor de bevrijding in WO II.
 - Diner: terug in eethuis Family, keuze uit vis of vleesmenu. Gelieve bij inschrijving uw keuze door te geven.

Prijs Davidsfondsleden : **49 €**; Niet-leden : **59 €** ; inschrijven voor **18/06** en pas definitief na betaling op rekening Davidsfonds De Klinge: BE12 8508 1255 9092. Meer info bij Lucia Dhollander, tel. 0476 37 66 82; luciadhollander@hotmail.com.

- Inbegrepen in de prijs :
- koffie tijdens ontvangst
 - gids en toegangsgelden
 - lunch in eethuis Family
 - een heerlijk menu (drink is voor eigen rekening)