

Barmhartig Brugge, van Zwartzusters tot Pestheiligen **stadswandeling** op vrijdag 14 juni 2019

De stad Brugge heeft door de eeuwen heen een enorm patrimonium opgebouwd voor de zorg van haar bewoners.

In het middeleeuwse West-Europa was Brugge vooral bekend als een handelsmetropool. Maar in het kielzog van rijke buitenlandse handelaars, bankiers en makelaars stroomden ook massaal veel reizigers, gelukzoekers, zeelieden, bedevaarders en armoezaaiers toe die met de regelmaat van de klok ziektekiemen binnen de stadsmuren brachten.



Deze bevolkingstoename van de 12^{de} tot de 14^{de} eeuw stelde de stedelijke overheid voor reusachtige uitdagingen om ziektes, vroegtijdige dood, prostitutie, kraamkoorts, wezenopvang en allerlei sociale wantoestanden het hoofd te bieden.

Het gevolg was dat heel wat zorginstellingen ontstaan zijn die hun sporen hebben nagelaten in Brugge. Na een eeuwenlange stilstand in de zorggeschiedenis, kende de geneeskunde een spectaculaire ontwikkeling vanaf het midden van de 19^{de} eeuw tot op het niveau dat we vandaag kennen.

Naast de meer gekende instellingen zoals Sint-Franciscus Xaverius, Spermalie of Familiezorg brengt onze gids ons langs verschillende verdwenen klinieken, vergeten dokters, een alternatief moederhuis, zorg voor soldaten en schippers, langs armoede en prostitutie tot in de heetste buurt van Brugge, dit alles gekruid met anekdotes en weetjes uit de zorggeschiedenis.

Wanneer? vrijdag 14 juni a.s. **om 14.00 u. stipt** (verzamelen vanaf 13.45 u.)

Waar? aan het standbeeld van Jan van Eyck op het Jan van Eyckplein

Deelnameprijs: € 10; € 5 met **Davidsfonds Cultuurkaart**

Inschrijving: **uiterlijk tot woensdag 5 juni** door overschrijving op de rekening **BE95 7381 2619 0958** van het Dauidsfonds Sint-Michiels & Sint-Andries met vermelding 'Barmhartig Brugge'.
➔ **Beperkt tot 25 deelnemers.**

Info: Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

