

Zaterdag 25 juni '22 – 17:00 u. – Sint-Benedictuskerk: Lutgardisviering

Naar mooie traditie viert het Davidsfonds op 16 juni zijn Vlaamse patroonheilige, Sint-Lutgardis. Op deze nabije zaterdag organiseren we onze jaarlijkse eucharistieviering, waarin we speciaal de overleden actieve of gewezen leden van onze afdeling of hun naaste verwanten herdenken. Het koor MusicAmi ondersteunt en begeleidt de viering, Sybrand dirigeert.

Afgelopen jaar hadden we de volgende personen te betreuren, van wie we op ingetogen wijze zijn of haar naam afroepen als blijvende herdenking aan hun voortleven in uw en onze harten.

Mevrouw Jenny Raemdonck (°1937), overleden op 3 augustus '21, echtgenote van de heer Robert Coddens, leden van onze afdeling.

Mevrouw Agnes Goossens (°1945), overleden op 16 augustus '21, echtgenote van de heer Frans Jacobs, leden van onze afdeling.

De heer Lucien F. Cosijns (°1924), overleden op 3 september '21, echtgenoot van mevrouw Misao Shukuno

De heer Constant Leemans (°1923), overleden op 5 september '21, weduwnaar van mevrouw Agnes Verberck.

Mevrouw Marlies Lacante (°1952), overleden op 7 september '21, echtgenote van de heer Jan Paesen en zus van mw. Ilse Lacante, deze laatste is lid van onze afdeling.

De heer Marcel Driesen (°1929), overleden op 13 september '21, weduwnaar van mevrouw Yvonne Delanoeye, lid van onze afdeling.

Mevrouw Berthe Broeckx (°1925), overleden op 18 oktober '21, weduwe van de heer Alfred Vrebos, moeder van onze leden Bob en Linda Vrebos-Van Steen

De heer Guido Van den Wouwer (°1930), overleden op 11 november '21, echtgenoot van mevrouw Lea Goovaerts.

De heer Jan Erven (°1942) overleden op 21 november '21, weduwnaar van Klara Theunissen.

De heer Jules Markey (°1927), overleden op 27 november '21, echtgenoot van mw. Rosa Decock, vader van onze vml. wijkverantwoordelijke en bestuurslid Jan Markey.

Mevrouw Vera de Jong (°1942), overleden op 28 november '21, trouwe deelneemster aan onze wandelingen.

De heer Frans Schram (°1935), overleden op 14 december '21, echtgenoot van mevrouw Anne Kobia, leden

De heer Paul De Witte (°1923), overleden op 19 januari '22, weduwnaar van Elza Cailloux, vader van ons lid Hilde De Witte.

De heer Georges Stoops (°1937), overleden 20 januari '22, echtgenoot van mevrouw Marthe De Houwer, leden van onze afdeling.

De heer André Dirven (°1932), overleden op 5 maart '22, echtgenoot van mevrouw Hilda De Bie.

Mevrouw Blanche Lambo (°1938), overleden op 21 maart '22, echtgenote van de heer Wilfried Ryckx

Mevrouw Mieke Vekemans (°1931), overleden op paasdag 17 april '22, weduwe van ons vml. bestuurslid de heer Leo Wouters (+01.06.2020).

De heer Guido Voets (°1931), overleden op 22 mei '22, echtgenoot van mevrouw Léa Rycken, leden van onze afdeling.

Mevrouw Rita Keteleer (°1930), overleden op 15 juni '22, weduwe van de heer Karel Anciaux

Op vraag van de familie breng ik ook graag uit vorig jaar in herinnering, waar we door corona niet op passende wijze de herinnering hebben kunnen huldigen:

Mevrouw Laura Vervoort (°1922) , overleden op 10 november 2020; weduwe van de heer Joris (Georges) Pauwels, lid van onze afdeling.

Tenslotte wens ik namens Davidsfonds Mortsel ook dankbare hulde te brengen aan twee professoren:

De heer Raoul Bauer (°1944), docent voor Davidsfonds Academie, hier in Mortsel in december

De heer Jacques Claes (°1929), genereuze schenker van zijn 'overtal' aan boeken en zodoende sponsor van onze benefiet verkoop van volgend jaar.

Lieve families, vandaag hebben we opnieuw de mogelijkheid om mekaar nabij te zijn en te bemoedigen.

*Dirk Vermeiren, voorzitter*