

Keizers aan de Nijl. Egypte na de farao's



De geschiedenis van Egypte is veel meer dan die van de farao's en de piramides. Na Ramses II nemen buitenlandse dynastieën de macht over. Eerst de Assyrische en Perzische, maar vooral de Griekse en Romeinse dynastieën laten hun sporen achter. Wanneer Alexander de Grote in 333 v.Chr. Egypte verovert, wordt het land duizend jaar ondergedompeld in de Griekse leefwereld. Daarna wordt Egypte een deel van het grote Romeinse Rijk.

Willy Clarysse legt uit hoe de Egyptische samenleving omgaat met die vreemde invloeden en hoe de Egyptische goden vermengd worden met de Griekse en Romeinse. Verder verduidelijkt hij de verspreiding van het christendom en de vele economische veranderingen in het land van de Nijl. Kortom, in deze cursus komt het turbulente en multiculturele Egypte opnieuw tot leven.

[Keizers aan de Nijl - Egypte na de farao's](#)

In samenwerking met Davidsfonds Reg. Maaseik.

Startdata: 25 februari, 11, 18 en 25 maart van 14.00 tot 16.00 uur

Standaardprijs: €66 - Davidsfonds lidkaart €58

Info: 089 56 74 40 (Martin Slangen) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)

Inbegrepen: digitale syllabus

Waar: Zaal Grevenberg, Weertersteenweg 223, Maaseik

Meer info: Martin Slangen +32 89.56.74.40

Willy Clarysse

Willy Clarysse is professor emeritus aan de onderzoekseenheid Oude Geschiedenis van KU Leuven. Zijn studieterrein is de multiculturele maatschappij van Grieks-Romeins Egypte. Hij publiceerde talrijke Griekse en Demotische papyri en vele studies over de taal, onomastiek, prosopografie, instellingen en religie van Ptolemaeïsch en Romeins Egypte.