

zaterdag 28 mei 2016

Busuitstap

Een dagje Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen, dat stukje Vaanderen en Nederland ten zuiden van de Westerschelde is synoniem voor rust, ruimte, zee en strand en staat bekend voor zijn gemoedelijke sfeer en z'n onmiskenbare gastvrijheid. Het polderlandschap met vele kilometers dijken, afgezoomd met populieren of knotwilgen, wordt onderbroken door tientallen kreken, die herinneren aan de strijd tegen de zee. Oude kerken, gebouwen, molens en vestingwerken getuigen van een woelig, doch boeiend verleden. Maar Zeeuws-Vlaanderen heeft meer, het is een landje van contrasten. Op korte afstand tref je een bruisend industrie- en havenleven naast kleine schilderachtige dorpjes. Kortom Zeeuws-Vlaanderen biedt vele mogelijkheden.

Praktisch

Deelname : € 80,00

(leden betalen slechts € 75,00)

Inbegrepen : busvervoer, fooi chauffeur, ochtendkoffie met koek, voorziene toegangen, lokale gids, broodjeslunch (incl 2 gewone drankjes) én driegangendiner.

Info en inschrijving

eerst : 0478/46 25 41

of sintgenesiusrode@vtbkultuur.be

vervolgens : *betaling van het juiste bedrag op BE74 0001 6318 3807*

Zeeuws-Vlaanderen ... een landje apart.

Starten doen we in **Prosperpolder**, het gehucht dat we sinds kort allen kennen uit de Eén-serie 'Den Elfde van den Elfde'. Na een kopje koffie met koek in 'Den Angeluus' maken we een rondrit door de omgeving. Gids Marc zal ons niet alleen honderd-uitvertellen over het natuurcompensatieproject rond de Prosper- en Hedwigepolders waarbij ook Doel en het Verdronken Land van Saeftinghe betrokken zijn; hij zal ons op verscheidene locaties het mooiste en het interessantste laten 'snuiven', 'zien' en 'voelen'.

Tegen lunchtijd bereiken we het schilderachtige **Groede** dat – als een van de weinige dorpen – in WO II gespaard werd als 'Rode Kruisdorp' en nu een echte culturele pleisterplaats is. Wist je dat de naam 'Groede' komt van het woord 'groeien' : 'langzaam groeide het van schorre tot dorp' ?

Na de broodjeslunch in het strandpaviljoen maken we in het voormalig 'bunkerdorp', nu **Groede Podium**, kennis met de veelbewogen periode 1942-1944 toen het deel uitmaakte van de van de Atlantikwall, Hitlers verdedigingslinie van Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens. Om de bunkers te camoufleren werden ze als huis beschilderd.

Vervolgens kan je opteren voor de Jacob Cats 'droge voeten'-kustroute, een natuurwandeling langs de typische kustdijk, 's Gravenpolder en de Zwartegatsche kreek

OF

een wandeling doorheen het pittoreske dorpje waar de schilderachtige geveltjes in de straatjes rond de kerk gebouwd zijn in de Vlaamse stijl wat het dorp een knusse sfeer geeft. met aandacht voor Jacob Cats en ook bezoekmogelijkheid aan 'Het Vlaamsch Erfgoed'.

Voor we huiswaarts keren, genieten we in Groede nog van een driegangendiner.