

Davidfonds Academie:

De beste stuurli? - Westerse wijsbegeerte en haar impact op de (kunst)geschiedenis

De bekende Griekse filosoof en schrijver Plato (ca. 427-377 v.Chr.) zei ooit: “Denken is de ziel die met zichzelf praat.” Sinds het begin van haar ontstaan heeft de westerse filosofie verschillende pogingen tot zingeving gedaan op zoek naar antwoorden op universele vragen. In deze cursus volg je chronologisch die boeiende en eeuwenlange dialoog, van Plato tot het postmodernisme.

Wat hebben grote filosofen als stuurli in de wereld veroorzaakt? Je ontdekt het in vijf rijk geïllustreerde lezingen, waarin wijsbegeerte, ethiek, geschiedenis en kunstgeschiedenis op wonderlijke wijze samenkomen.

Prof. Jan Vaes brengt de cursus op een verstaanbare manier en reikt ook handvatten aan in de zoektocht naar antwoorden op actuele filosofische vragen.

In samenwerking met Davidfonds Reg. Maaseik.

Startdata: Vrijdag 22 en 29 oktober en 12, 19 en 26 november 2021 van 14.00 tot 16.30 uur.

Prijs: € 82,00 - € 72,00 met Davidfonds Cultuurkaart

Waar: Zaal Grevenberg, Weertersteenweg 221, Maaseik

Meer info: Martin Slangen +32 89.56.74.40

[De beste stuurli? - Westerse wijsbegeerte en haar impact op de \(kunst\)geschiedenis \(davidfondsacademie.be\)](https://www.davidfondsacademie.be)