

**ZATERDAG 20 APRIL 2024**  
**BEZOEK MET GIDS AAN DE GERESTAUREERDE ABDIJ**  
**SINT-BERNARDUS IN BORNEM**

De abdij is een voormalig klooster gesticht in 1603 door een Spaanse edelman Pedro Coloma.

De abdij werd eerst bevolkt door de Engelse dominicanen en werd tijdens de Franse Revolutie openbaar verkocht en kwam uiteindelijk terecht in handen van de cisterciënzers.

**We genieten samen van de uitleg over de bouwkunst, de geschiedenis en de kunstwerken.**

De gids neemt ons mee door verschillende typische lokalen zoals de abdijrefter de kapittelzaal, de Thomaskapel of het aparte koorgestoelte.

De parel van de abdij blijft de pronkbibliotheek met gaanderij.  
Ze werd gebouwd in 1872 en herbergt meer dan 35000 boekbanden.  
De abdij staat bekend om de werken over de Cisterciënzers Orde, boeken van onschatbare waarden.

Prijs : 6 € voor leden – 8 € voor niet leden.

**Inschrijven verplicht**

Info Hilda Celis – tel. 0498 82 83 70

Jan De Munter – tel. 015/31.47.59

Plaats : Samenkomst 13,45 uur aan de Abdij, Kloosterstraat 71 – 2880 Bornem.  
Parking overkant van de Abdij.

**Betaling** : bij uw bestuurslid – wijkverantwoordelijke.

Via overschrijving op rek.nr. BE71 4165 3028 7169 van Davidsfonds  
Sint-Katelijne-Waver met vermelding 'Abdij Bornem'.