

Geschiedenis op de begraafplaats van St.-Michiels rondleiding door Roland Marcus op zaterdag 10 maart 2018

Deze begraafplaats ontstond rondom de eerste kerk van de parochie St Michiels, voor het eerst vermeld in 1089. Eerder, reeds in de negende eeuw, werden er op die (bid)plaats reeds mensen begraven. Rond 1863 blijkt de toenmalige kerk te klein en werd ze gesloopt. De nieuwe parochiekerk werd herbouwd op de hoek van de Rijselstraat en de Dorpstraat.



Het is een vrij ongestructureerde begraafplaats begrensd door een overgroeide bakstenen muur en toegankelijk via met hogels bekroonde pijlers (met de initialen van de gemeente) en een ijzeren hekken. Het centrale pad leidt naar het



kalvariekruis. Tussen de leilinden liggen de oudste graven, voornamelijk vrij imposante grafmonumenten van vooraanstaande, meestal adellijke, families.



Roland Marcus leerde het funerair erfgoed kennen via wandelingen met verschillende Brugse gidsenverenigingen. In november 2010 maakte hij tijdens een studiedag over het Brugs Funerair Erfgoed o.a. kennis met Etienne De Wulf, lid van de Commissie Graftekens die nog op zoek was naar een vrijwilliger om het kerkhof te Sint-Michiels te helpen inventariseren. Samen met Benoit Kervyn, consulent religieus erfgoed te Brugge, werd dan in het voorjaar 2011 gestart met deze inventarisatie.



Wanneer? zaterdag 10 maart om 14.00 u.

Waar? verzamelen aan de hoofdingang van de begraafplaats, Dorpstraat 43 te Sint-Michiels

Deelnameprijs: € 10; € 6 met **Davidsfonds Cultuurkaart**.

Inschrijving: **uiterlijk tot woensdag 7 maart** door overschrijving op de rekening **BE95 7381 2619 0958** van het Davidsfonds Sint-Michiels & Sint-Andries met vermelding 'kerkhofbezoek'.

Info: Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

